

DNT Museumstur i Aalborg 2017

Lørdag morgen den 2. september

Turen startede kl. 07:15 i Vester Hassing for Klaus og jeg.



Vi trillede til Brugsen og fik dæktrykket tjekket og tanket, hvorefter vi trillede stille og roligt mod Forsvars og Garnisons museet i Aalborg.

Vi ankom rettidig og meldte vores ankomst hos Henning.



Da alle 15 Nimbusser var ankommet, gik vi op i mødelokalet og indtog en dejlig kop morgenkaffe med tilhørende rundstykke med alt hvad dertil hører. Under morgenmaden blev vi instrueret i hvordan et museumsløb forløber. Rigtig mange var med for første gang og derfor havde løbsledelsen vist nåde og havde lavet et løb som var knapt så kompliceret som det kunne være.

Det var et hestekoløb.....!!!

Jaaa.... Tænkte jeg og mente bestemt at det måtte være således at vi kørte RUTEN i hesteko. Men NEJ! Vi skulle køre ind på ét bestemt sted i en hestekoformet cirkel! MANGE steder :-)

Nå, men med de basale informationer på plads, begav vi os mætte og fortrøstningsfulde ned til Nimbus. Vores start tid var 10:12.



Starten gik og vi gennemgik ruten frem til pause stedet ved Aggersborg. Der var styr på det - af sted!



UPS - Nørholm.... hvor var det nu lige vi skulle dreje?? Tilbage igen og på rette kurs gik det mod Nibe. Gad vide om det der med 30 km/t var ment seriøst? JA, det var det. Lige udenfor Nibe var der "Hemmelig tidskontrol" og vi undrede os lidt over at en Nimbus (ingen navne ...) holdt stille et godt stykke fra vigepladsen længere fremme. Men vi kørte frisk frem til kontrol og fik lidt optimistisk påskrevet et ekstra minut. Resten af turen frem til Aggersborg gik fint og vi nød de udfordringer hesteskoene gav.

En dejlig og smuk pause på Aggersborg blev nydt i fulde 60 minutter.



Herefter gik det videre på nordsiden af Limfjorden....den var dælme lidt mere besværlig!

Nå, men vi kom da igennem - dog med et par fejl, da co-driveren (mig!) ikke længere var helt skarp. Turen gennem Gjørl by blev prioriteret frem for den nordlige rute - HVOR KLIPPEPOSTEN VAR!

Nå! Det var trist og vi kunne se 1. pladsen smutte for øjnene af os....

Tilbage på Garnisons museet blev alle kort afleveret og opgjort af Jens. Efter noget ventetid blev vi hidkaldt med information om at nu var både beregninger og mad klar.

Jens startede med at udråbe 3. pladsen - det var Jørgen Møller og Else Sneider. 2 og 3 plads var brødrene Per og Poul Bay Rasmussen.

Nå, så var det ikke os der fik en af de 3 første pladser... det var nok den Gjørl tur der gjorde udslaget, tænkte jeg. Men NEJ! Det var Klaus som havde kørt for hurtigt :-)

Det troede jeg alligevel aldrig jeg ville opleve - at han kunne køre for hurtigt på Nimbus !!

Men vi havde en fantastisk dag i det flotteste vejr med de dejligste mennesker og Nimbusser.

TAK FOR DET!

Skrevet af Linda Gärtner Nielsen